

Kapellekesgangers op de Kapellekesbaan

In 2015 werd in het kader van Open Monumentendag een route uitgewerkt om al fietsend of wandelend verschillende kapelletjes te ontdekken in Wichelen. De brochure van toen wordt in het kader van de corona-zomer in eigen land en het project 'de kapellekesgangers' van erfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme herwerkt tot een fotozoektocht (17km). Deze brochure leid je opnieuw langs kapellen, maar bij een kapel of op weg naar een volgende kapel werden foto's genomen waarvan deelnemers de precieze locatie moeten achterhalen. Wie de juiste antwoorden instuurt naar joedschelledurme@rlsd.be voor 15 september 2020 maakt kans op een lokaal passend prijsje aangeboden door lokaal bestuur Wichelen! Het startpunt- en aankomstpunt is de kapel van de Bruinbeke.

Tip: je kan de route ook meevolgen in routeyou onder de naam 'Kapellekesbaan Wichelen'.

Veel succes!

Naam deelnemer:

.....

Contactgegevens deelnemer:

.....

Locatie foto 1 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

Locatie foto 2 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

Locatie foto 3 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

Locatie foto 4 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

Locatie foto 5 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

Locatie foto 6 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

Locatie foto 7 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

Locatie foto 8 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

Locatie foto 9 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

Locatie foto 10 (straatnaam+ ter hoogte van huisnr of herkenbaar punt):

.....

We vertrekken aan de kapel van de Bruinbeke.

Deze Sint-Jozefkapel is de wijkkapel van de Bruinbeke, op het kruispunt met de Bruinbekerstraat. De eerste kapel dateert van 1878. Aanvankelijk was dit een weggapel, gebruikt om er de rozenkrans te bidden bij sterfgevallen en tijdens de Meimaand Onze-Lieve-Vrouw te vereren. Regelmatig werd de kapel uitgebreid of gerenoveerd. Reeds in 1911 werd ze uitgebreid zodat ze voortaan aan 250 mensen plaats bood. Het vroegere kleine klokje werd vervangen door een torentje met klok. Het

interieur en ook de gevels werden geschilderd en gerenoveerd. De kapel is eigendom van het lokaal bestuur en heeft een culturele functie. Er worden geen eredienst meer gehouden.



Foto 1



Foto 2

We steken over en gaan via de Krijgelstraat, rechtdoor in de Langehaagstraat en vervolgens Steenakker tot aan de overweg in Wichelen. We steken de spoorweg over en op de Gewestweg gaan we de derde rechts: de Brugstraat. Ga door tot je het kruispunt Dreefstraat-Brugstraat bereikt waar de kapel 'Troost der Bedrukten' staat ter hoogte van Brugstraat 51.

De kapel is schuin ingeplant ten opzicht van de voormalige dorpskom. Ze wordt geflankeerd door twee grote lindebomen en grenst achteraan aan een jonger woonhuis. Wanneer de kapel werd gebouwd is niet bekend. Ze zou zeker teruggaan

tot de periode 1800-1850 maar mogelijk is ze zelfs ouder. Op basis van de bouwstijl kan het bouwjaar tussen 1791 en 1810 geschat worden. Volgens het kadasterarchief behoorde de kapel in circa 1880 toe aan Theodoor Pieter Frans Janssens-Beeckman, fabrikant en eigenaar van kasteel Janssens (Margote 44). Volgens de lokale geschiedschrijving was de kapel eigendom van Alphonse Janssens de Varebeke en zijn echtgenote Coleta De Schrijver. Via erfgenamen werd het verkost aan Kamiel De Both, verwant aan cijnspachters van de in 1880 opgerichte aanpalende boerderij. De kapel is nu privébezit.



Foto 3

We rijden verder via de Dreefstraat naar het kerkhof.

De begraafplaats bij de Schelde omvat de voormalige ovale site van de oude parochiekerk met omringend kerkhof. De oorspronkelijke kerk met nog Romaanse kruisingstoren, die terug gaat tot de 12^{de}-13^{de} eeuw, met 17^{de} eeuws koor, is enkel gekend dankzij een tekening, de beschrijving van priester Lavaut (1834-1900) en een schilderij van 1865. In 1870 werd de kerk gesloopt. Dicht bij de Schelde staat de Calvariekapel die beschermd is als monument. De grafkapel werd in 1895 opgericht door Theodoor Herzele (1811-1893) die 39 pastoor was in Wichelen en oprichter van de nieuwe verplaatste kerk. Later werden nog vier pastoors bijgezet. De calvariekapel staat op de plaats van het koor van de oude Sint-Gertrudisparochie. De plattegrond van het gesloopte schip valt nog samen met het toegangspad van de Calvarie. De poortomlijsting is afkomstig van de vroegere kerk en dateert uit 1737. De steenkappersmerken DP en D zijn er nog in terug te vinden.



Foto 4

Via het Oud Dorp rijden we links richting Margote. 100meter voorbij het Sociaal Huis vinden we rechts op de hoek de Onze-Lieve-Vrouwekapel, ook gekend als 'Scheldehoekkapel' en 'kapel Onze-Lieve-Vrouw Wonderbare Moeder'.

De kapel heeft een jongere linde die de vroegere Vrijheidsboom op deze plaats vervangt. Volgens kerkrekeningen zou de kapel in 1844-1845 gebouwd zijn om een oudere kapel op dezelfde plaats te vervangen. Mogelijks was de oorspronkelijke kapel hier reeds rond 1644 aanwezig.

We gaan verder richting de kerk van Wichelen. Voorbij de kerk, ter hoogte van Margote 110 vinden we de kloosterkapel van het voormalige klooster Sint-Vincentius-a-Paulo.

Samen met de verplaatsing van de parochiekerk werd beslist ook een klooster en school op te richten op de wijk Margote. In 1877 werd de kapel opgetrokken voor het klooster. Reeds in 1895 werd ze vergroot en in 1896 werden de glasramen in het koor geplaatst.



Foto 5



Foto 6

Vorbij de school- en vroegere kloostersite nemen we op Bohemen rechts de verbindingsweg tot op

de Doornweg, ga rechts in de Bosveldstraat en steek de spoorweg over. We gaan verder links langs de spoorweg tot aan het rondpunt. Daar gaan we links in de Bohemenhoek. Even verder op de linkerkant vinden we de Mariakapel.

Van deze 19^{de}-eeuwse kapel rechts van nr.10 is het bouwjaar niet gekend. Vast staat dat ze hier reeds in 1863 aanwezig was, als we afgaan op historisch kaartmateriaal. Heemkundig onderzoek vermelden dat de kapel door toedoen van de priesterfamilie Roggeman rond 1865 werd gebouwd en deel uitmaakt van een intense volksdevotie. Afgaand op de stichtingsperiode en het Mariamonogram was de kapel oorspronkelijk aan Onze-Lieve-Vrouw gewijd. Thans wordt er Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes vereerd.

We keren terug naar het rondpunt, links via de Boterhoek gaan we naar Rimeir. Sla rechts in na Boterhoek nr.100. Links in de straat, ter hoogte van een doodlopende weg vinden we de Barbarakapel.

Dit vrijstaand kapelletje ligt schuin achter een boerenarbeidershuisje, gelegen aan de doodlopende weg. Ze werd opgericht in 1861 door landbouwer A. Coppieters.



Foto 7

We gaan verder langs Rimeir en slaan rechts af op Bogaert en direct links de Bosveldstraat in. Op de hoek van de Bogaert en de Bosveldstraat staat een veldkapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw.

De kapel is uitgewerkt in een gotische stijl met de 'hogels' als bekroningen bovenaan op het dak. De kapel zou gemaakt zijn uit een grafsteen van Prudence Bracke, het beeldje werd door onderpastoor-beeldhouwer Valery Stuyver voorzien. Dezelfde onderpastoor zorgde voor de inwijding op 1 mei 1946.



Foto 8

We rijden richting en in de Mosstraat, op het einde rechts naar Bogaert en vervolgens rechts naar Elsbrug. In een weiland links van de boerderij, Elsbrug 42 achter een hoge haag afgezoomd door een knotlindenrij staat de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, gekend als de Elsbrugkapel. Na bijna 100 jaar, in 2014, werd deze kapel afgebroken en iets verderop heropgebouwd.

Volgens de literatuur werd de kapel opgericht in 1918 door de landbouwersfamilie Siau-Saeyns als dank voor de behouden terugkeer van hun zoon na de oorlog. Soldaat Jules Siau was 54 maanden in het leger. Hij keerde fier terug naar zijn geboortedorp en zou acht frontstrepen gekregen hebben, was vuurkruiser en kreeg als onderscheiding de medaille St Georges 4^e klasse (op 19/03/1915). De geruste ouders spraken metser Leo De Sutter aan om het gebouw gestalte te geven. De kapel kwam op een weiland te staan links van de boerderij. Omdat de oude kapel in slechte staat was werd ze in 2014 afgebroken en met dezelfde stijkenmerken verderop opgetrokken. De verplaatsing en de heropbouw was de enige optie om dit landschapselement te behouden en de

verkaveling van de percelen erachter mogelijk te maken. Het vooraanzicht van de nieuwe kapel heeft dezelfde opbouw en kenmerken van de vroegere kapel. De bakstenen konden niet gerecupereerd worden als gevolg van vorstschade. De opbouw gebeurde door de families De Dycker-Vandecandelaere-De Man waardoor ook de nieuwe kapel een belangrijk element is in de familiegeschiedenis van mensen uit de buurt.

We gaan rechts op de Ledebaan en meteen weer rechts richting Hulst tot de Sint-Annakapel of Rotkapel, ingeplant naast hoeve Blondeel, westwaarts van de Dries op een omhaagd perceel met een gekasseid pad tot aan en rond de kapel. Fiets even rond de dries en geniet van het groen.

De eerste kapel zou te midden van de 't Rotkouter gestaan hebben. Omwille van verval werd ze gesloopt en in 1983 door wijkbewoners heropgebouwd.



Foto 9

Vervolg je weg voorbij Hulst 4 en steek over, in de Paepestraat en via het Klein Paepestraatje, rechts op Boeygem. Ga naar de Heilig Hartkapel op Boeygem (11).

De kapel ligt op de splitsing van de straat met een veldwegel naar de dries te Hulst tegenover de voormalige hoeve aan de overzijde van de straat 'hof van Boeygem'. De kapel wordt aan de achterzijde geflankeerd door twee geknotte linden.



Foto 10

Ga verder naar de Lange Haagstraat, links af in de Krijgelstraat en zo terug naar de kapel in de Bruinbeke.